

Dudzele vroeger en nu



Amaat Vynckehuis

Foto anno 1970

De onderpastorij van Dudzele. Het huis was oorspronkelijk (in de 19^{de} eeuw) gebouwd met alleen een benedenverdieping. Dat is aan de achterzijde nog goed te zien. Pas later is er een eerste verdieping op gebouwd. Toen Vyncke er in 1876 zijn intrek nam, stond in de tuin een grote notelaar, die hij "de groene tente" noemde.



Amaat Vynckehuis

Foto anno 2009

Toen de laatste onderpastoor vertrokken was, heeft het gebouw dienst gedaan als bibliotheek op de benedenverdieping en als museum op de eerste. In de verkoopakte staat dat de gedenksteen voor Amaat "Ratte" Vyncke niet mag verdwijnen.